

Meeleven met elkaar helpt mensen om hun geloof handen en voeten te geven. Als mensen meeleven ontvangen, dan stimuleert dat om zelf mee te leven. Het versterkt elkaar.

*Wie een hand geeft,
ontvangt een hand.
wie haar hart opent,
ontvangt ontvankelijkheid.*

*Wie omziet naar een ander,
zal zelf worden gezien.
Waar mensen zorgen hebben
om elkaar, daar wordt
de draagbaarheid sterker.*

Marinus van den Berg

Deze folder geeft een impressie van het meeleven met elkaar en het meeleef-klimaat in de Johanneskerk. Voor nadere informatie kan de website worden geraadpleegd of neem contact op:



Hanneke Blom
hannekeblom@casema.nl
06-57323416

Johanneskerk, Nieuwe Hoven 143, 4205 BC Gorinchem,
www.pknjohanneskerk.nl

Meeleven met elkaar



Johanneskerk

Meeleven vanuit het geloof

Het met aandacht en zorg meeleven met elkaar is de kern van samen gemeente zijn. Iedereen kan daar een bijdrage aanleveren. Jezus roept ons op om oog te hebben voor elkaar. Vanuit de liefde van God leven we met elkaar mee. In het meeleven kan de ander iets van geloof, hoop en liefde ervaren.

Het spontane onderlinge meeleven is de basis van de pastorale zorg. Het georganiseerde meeleven door het pastorale team is een aanvulling daarop.



Meeleven met elkaar

Een nieuwe werkwijze in het pastoraat: meeleven met elkaar

Het bezoekwerk verandert. Veel mensen geven aan geen behoefte te hebben aan regelmatig huisbezoek. Daarnaast hebben we in het pastorale team niet genoeg mensen om op dezelfde manier door te gaan. Dat maakt dat we op zoek zijn gegaan naar een nieuwe werkwijze om pastorale zorg te kunnen blijven bieden waar dat nodig is en/ of om wordt gevraagd. Daarbij zoeken we naar nieuwe vormen van contact als aanvulling op huisbezoek, die laagdrempelig zijn en breed gedragen worden door de gemeente.



We hebben ontdekt dat het belangrijk is om in ons taalgebruik aan te sluiten bij het alledaagse leven. In het woord pastoraat zit een verwijzing naar de pastor. Dat kan, onterecht, de indruk wekken dat pastoraat iets is voor de pastor en het pastorale team. Mensen die niet of weinig in de kerk komen, hebben vaak geen idee wat met pastoraat wordt bedoeld. Meeleven met elkaar daarentegen is iets wat in het alledaagse leven plaats vindt en herkenbaar is voor mensen binnen de kerk en daarbuiten. We spreken nu over meeleven met elkaar en het meeleef-klimaat van de Johanneskerk.

Groeien naar een betrokken meelevende gemeenschap

In de Johanneskerk willen we groeien naar een geloofsgemeenschap waarin we actief betrokken zijn op elkaar en contact onderhouden. We willen het onderlinge meeleven tussen gemeenteleden stimuleren en versterken.



Meeleven in de praktijk

Spontaan meeleven

Voorbeelden van spontaan meeleven zijn: een praatje maken in de supermarkt, een kaartje sturen, bellen, appen, elkaar bezoeken, samen koffiedrinken, samen eten en bidden voor elkaar. Of elkaar helpen met bijvoorbeeld een klusje in huis of boodschappen doen voor de buurman of buurvrouw in de buurt.

Meeleven rondom de eredienst of andere activiteit



Om te kunnen meeleven is het belangrijk om elkaar te kennen en op de hoogte te zijn van wat er speelt in iemands leven. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd om elkaar te ontmoeten. Vaak bij een kopje koffie of thee. Bij de activiteiten leert u mensen kennen, spreekt u bekende mensen en kunnen relaties worden verdiept. U bent van harte welkom bij de eredienst en andere activiteiten. Zoals het jeugdwerk, de contactmiddag, het praathuis, ontmoeten en eten of een Bijbelkring/ gespreksgroep. De kerkopenstelling is een nieuw initiatief om elkaar op een laagdrempelige manier te ontmoeten. In de nieuwsbrief, het kruispunt en op de website vindt u actuele informatie over onze activiteiten.

Meeleven in overleg

U bent onze ogen en oren om te zien en te horen waar extra meeleven nodig is of op prijs wordt gesteld. Via het pastorale team of pastoraal meldpunt kunt u ons hiervan op de hoogte brengen. U kunt een bezoek aanvragen voor uzelf of een ander door:

- te bellen naar Frans van Heest, tel. 0183-622467;
- te mailen naar meldpuntjk@pkngorinchem.nl of
- het contactformulier in te vullen op <https://www.pknjohanneskerk.nl/wie-we-zijn/pastoraalmeldpunt/>



Georganiseerd meeleven

Het pastorale team bezoekt graag mensen die daar behoefte hebben. We vinden het belangrijk om mensen in moeilijke situaties zoals ziekte en overlijden bij te staan en mensen te bezoeken die, om welke reden dan ook, daar behoefte aan hebben. Geeft u door waar meeleven is gewenst? We ontvangen het bericht liever twee keer dan niet.