



Nieuwsbrief kindernevendienst Johanneskerk

Januari 2024

Wij wensen jullie een heel gelukkig nieuwjaar. En natuurlijk hopen wij jullie het komende jaar weer te ontmoeten op de kindernevendienst.

De kinderen van dienst voor de komende periode zijn :

07-01-2024 Koen en Ruben

14-01-2024 Maud en Maurits

21-01-2024 Tirza en Lodewijk

28-01-2024 Ava en Elfi

04-02-2024 Reinout en Maurits



Kerstspel op eerste kerstdag

Wat hebben jullie geweldig je best gedaan bij het kerstspel. Wij als leiding hebben veel positieve reacties van de mensen uit de kerk gekregen En ze hebben ons gevraagd Om de complimenten aan jullie te geven.

Waarom nam Jantje een meetlat mee naar bed?

Om te kijken hoe lang hij sliep!

Waarom dragen pinguïns vissen in hun snavel?

Om dat ze geen zakken hebben!

Het is rood en er komt stoom uit. Rara wat is het?

Je moeder die boos is omdat je voor de honderdste keer je kamer niet hebt opgeruimd!

Hoe laat is het als een olifant op een hekje gaat zitten?

Tijd om een nieuw hekje te kopen!

Wat begint met een T en eindigt met een T en zit er vol mee?

Een theepot!



Voetbal

Jantje kwam te laat op school, de juf vroeg: "Waarom ben je te laat Jantje?" "Ik droomde over voetbal mevrouw." "En is dat een reden om te laat te komen?" "Nee juf, maar ze hadden verlenging."

Rond lokaal

Jantje komt uit school en zegt tegen zijn mama: "Mama, ik wou dat we een rond klaslokaal hadden." "Waarom dat dan?", vraagt zijn mama. "Als we een ronde klas hadden, zou ik niet in de hoek hoeven staan."

Lieve kinderen,

Daar ben ik weer!!! Voor wie mij nog niet kent: ik ben Pablo, de hond van dominee Mirna en dominee Klaas Jelle.

Allereerst wens ik jullie allemaal nog een heel gelukkig nieuwjaar! Hebben jullie een leuke decembermaand gehad? Ik vind december altijd best een beetje spannend. Ik ben namelijk bang voor vuurwerk! Ben jij wel eens ergens bang voor? Dat is niet leuk hè? Ik kan dan altijd bij mijn baasjes terecht en jij hopelijk bij je vader of moeder.

Ik ben dus bang voor vuurwerk. Ook ben ik bang voor hekjes. Eén keer klapte er namelijk een hekje op mijn neus. Auuuu! Ik voel het nu nog. Ook ben ik een beetje bang voor de zwarte hond van de overkant. Ik ga altijd hard blaffen als ik die zie. Dan wordt hij ook altijd een beetje bang van mij, ha, ha, en blijft hij uit de buurt! Verder ben ik natuurlijk gewoon ook een heel stoere hond!

Op de foto zie je mij met Kroko, mijn lievelingsknuffel. Heb jij ook een knuffel? Als je bang bent, is het ook altijd fijn om even tegen je knuffel aan te liggen. Kroko is dan wel een krokodil, maar niet een krokodil om bang van te worden. Kroko is superlief en zacht!

Hoe waren jouw kerstdagen? Ik heb leuke dagen gehad hoor! Lekker veel gegeten natuurlijk en het was erg gezellig in huis. Ik hoorde dat het in de kerk ook mooi was met Kerst. Mijn baasjes zeiden dat er een geweldig kerstspel was van de kinderen van de kindernevendienst! Wat goed zeg dat ze dat allemaal organiseren!

Nu ga ik zo dadelijk weer lekker in mijn mandje liggen. Ik word natuurlijk ook een dagje ouder! Volgende maand word ik alweer 11 jaar! Mijn poot is alweer moe van al dat typen op de computer. Dus....

Tot het volgende Pablo's Praatje!

Lieve groetjes en... een poot

Pablo



Hallo allemaal,

Dit is de eerste nieuwsbrief van 2024!

Wij wensen jullie allemaal het beste toe
en hopen dat we elkaar veel gaan zien
in het nieuwe jaar!

Hebben jullie een fijne kerstvakantie gehad
en een gezellig oud- en nieuwfeest gevierd?

En zijn jullie er helemaal klaar voor
om met een frisse start
aan het nieuwe jaar te beginnen?

Wij als leiding wel hoor!

Elke zondag zullen we er weer zijn om er
samen met jullie allemaal
Een fijne kindernevendienst van te maken.



JK next
Zondag 21 januari

Jullie kennen wel de JK Basic,
maar weet je dat er ook
een groep JK next bestaat?
Dit is voor de groep
jongste volwassenen.

Een aantal van deze mensen heeft
de dienst met elkaar voorbereid
en wij doen daar aan mee!



BIJBELZONDAG
Zondag 28 januari

Bijna iedereen heeft wel een bijbel thuis...
of toch niet?

Wat staat er in de bijbel?
Waarom vinden we dit zo'n belangrijk boek?

Weet jij antwoorden op deze vragen
en kom je hierover meepraten?

Ook deze zondag mag je anderen meenemen!

Kerstspel

We hebben
heel veel
complimentjes
gekregen
voor het kerstspel.



Iedereen die mee
heeft gedaan:
SUPER bedankt!