



Nieuwsbrief kindernevendienst Johanneskerk Juli/ Augustus 2021

De jarigen in juli zijn:

- 13-07 Lisa
- 14-07 Luuk B
- 22-07 Maud
- 24-07 Vera
- 30-07 Nalyna



De jarigen in augustus zijn :

- 08-8 Tygo
- 11-8 Josephine
- 21-08 Faas
- 27-08 Tirza



Waarom vliegen vogels 's winter naar warmere bestemmingen?

Dat is makkelijker dan lopen

Waarom durft een koe nooit een mop te vertellen?

Hij is bang dat de andere koeien 'boe' gaan roepen

Met welke hand kun je het beste schrijven?

Geen van twee, schrijven doe je met een pen



OEN

Een oen op de camping ontdekt op een dag dat je in een stacaravan ook kunt zitten.

Drop

Marieke neemt elke dag een dropje voor de juf mee. Maar vandaag heeft ze er geen een mee. De juf vraagt: 'Waarom heb je geen dropje mee?' Antwoordt Marieke: 'Mijn konijn is weggelopen'



Wij zijn heel benieuwd naar jullie vakantie verhalen. Wil je ze met ons delen?

mail je verhaal dan naar : kinderdienstjohanneskerk@ziggo.nl

Wist je dat?

- Wist je dat..... Er heel veel JJP- ers geslaagd zijn voor hun examen.
- Wist je dat..... We hen bij deze feliciteren
- Wist je dat..... zaterdag 18 september en zondag 19 september Startweekend is?
- Wist je dat..... We het leuk zouden vinden als jullie komen.
- Wist je dat Je ook je neefje, nichtje, vriend en vriendinnetje mee mag nemen.
- Wist je dat..... Je papa, mama, broertje, zusje, opa en oma ook welkom zijn.

Met je neus uit de boeken

Jezus is in gesprek met 'Bijbelgeleerden': mensen die veel weten van de heilige Schriften. Zij vinden dat de woorden en daden van Jezus niet passen bij wat in de wet van Mozes geschreven staat. Maar Jezus zegt dat wat hij doet juist de vervulling is van wat Mozes gezegd heeft.



Vakantie

Luuk en Romy zitten in de zandbak. "Morgen ga ik op vakantie", zegt Luuk. "O," zegt Romy Ik niet."

Wanneer ga jij op vakantie?" vraagt Luuk, Romy haalt haar schouders op. "Ik ga geloof ik niet op vakantie," zegt ze. "Ik ga kamperen." "Dat is ook op vakantie hoor," "zegt Luuk "o" zegt Romy en ze schopt met haar voet in het zand. "Ben je boos vraagt Luuk. Maar Romy zegt niets. "Ben je boos?" vraagt Luuk nog eens. Romy schopt nog harder met haar voet. Ik wil niet alleen met Han kamperen zegt ze dan. "Ik Wil dat jij ook meegaat." "Ik ga al met papa en mamma en Koos," zegt Luuk. "Maar we kunnen wel " vragen of ik daarna met jou mag kamperen.

Han zit in de tuin "Mag Luuk met ons mee kamperen?" vraagt Romy Han denkt na. "van mij wel, "zegt hij. "Maar ik weet niet of het van Luuk zijn vader en moeder mag. En of het wel kan. Want Luuk gaat zelf ook op vakantie." "ja" zegt Luuk "wij gaan morgen op vakantie. Naar Frankrijk." "En wat gaan jullie doen

In Frankrijk?" vraagt Han. "kerken kijken," zegt Luuk "wij gaan altijd kerken kijken als we op vakantie zijn. Want in elk land zijn kerken." 'Ja, "zegt Luuk "dat is waar. En vind jij kerken leuk?' Luuk knikt. "Soms mag je op de toren klimmen, " zegt hij. En je kunt er mooie beelden zien. Van Jezus en Maria. En grote schilderijen met gouden randen. En orgels met zilveren pijpen. En voor we naar binnen gaan krijg ik altijd een snoepje." Han lacht. Hij zegt: "Romy en ik gaan vogels kijken op Ameland. Met een echte verrekijker. We staan 's morgens heel vroeg op en sluipen op onze tenen door het bos om de vogels niet aan het schrikken te maken. Of we bouwen een schuilhut waarin we ons kunnen verstoppen, zodat de vogels ons niet in de gaten hebben. Heel spannend hoor. "ja, "zeg Luuk" Nog spannender dan kerken kijken. Ik wil best mee.' Han staat op. Hij zegt: "Ik denk niet dat het kan. Romy en ik gaan volgende week weg. En dan zijn jullie nog in Frankrijk. Maar als we allemaal weer terug zijn kunnen we misschien een paar dagen kamperen. "Han stapt over de heg de tuin van Luuk in en klopt op de achterdeur. "Hij gaat het vragen!" roept Romy. "Denk je dat het mag?" Ik denk van wel , 'zegt Luuk

Even later stapt Han de tuin weer in. "Het zal wel lukken, "zegt hij. "Aan het eind van de vakantie, vlak voor de school begint. En waar gaan we dan heen?" "Naar het strand roepen Luuk en Romy allebei.

Oké, "zegt Han "naar het strand. Beloofd is Beloofd.



Wie gaat over het water?

De leerlingen van Jezus varen in het donker op het meer als het hard begint te waaien. De leerlingen zijn bang, maar dan komt Jezus over het water naar hen toe. Hij zegt dat ze niet bang hoeven te zijn. Ze vragen Jezus om aan boord te komen, maar op hetzelfde moment komt de boot aan land.





Wij wensen

Jullie
een hele

fijne

V
A
K
A
N
T
I
E