



Nieuwsbrief Kindernevendienst Johanneskerk

Juni 2024

De jarige in juni zijn :

- 18-06 Koen
- 28-6 Ruben
- 29-6 Gunnar
- 30-06 Tim



De kinderen van dienst voor de komende periode zijn :

- 02- 06 Maud en Reinout
- 09-06 Anna en Josephine (s)
- 16-06 Reinout en Koen
- 23-06 Juliette en Josephine
- 30-06 Ruben en Reinout
- 07 07 Maurits en faas



Heel veel succes bij jullie taak.

Een paar leuke uitspraken over de maand mei.

- In mei leggen alle vogels een ei
In mei leggen alle vogels een ei, behalve de koekoek en de griet, die leggen in de mei maand niet.

In mei leggen alle vogels een ei, behalve de koekoek en de griet, die leggen in de meimaand niet." Dit verwijst naar het broedseizoen van vogels, waarbij de meeste soorten in mei eieren leggen, maar de koekoek en de griet een uitzondering vormen.

Als het regent in mei, is april voorbij.

Dit spreekwoord suggereert dat als het in mei regent, de natte periode van april al achter ons ligt.

Onweer in mei, gras in de wei en een koe erbij.

Onweer in mei, gras in de wei en een koe erbij." Dit weerspreukje suggereert dat onweer in mei goed is voor de groei van gras, wat op zijn beurt weer voedsel biedt voor grazende koeien.

Moppen en raadsels

Wat is voor een aap de beste maand van het jaar?

April.

Wat is doof, stom en blind, maar vertelt altijd de waarheid?

Een spiegel.

Wat kun je breken zonder het aan te raken?

Een belofte.

Als ik het warm heb, ben ik aan het werk. Als ik het koud heb ben ik vrij. Wat ben ik?

Een Strijkijzer



Beste Jongens en meisjes

Vanaf september willen we graag weer de rubriek "De pen" weer oppakken.

Het zou leuk zijn als jullie wat willen schrijven. Je kunt bijvoorbeeld vertellen op welke school, of op welke sport je zit. Of wat je het stomste vak op school vindt. En wat het

leukste vak is. Je mag ook wat over de vakantie schrijven.

Je mag je verhaal mailen naar : kinderdienstjohanneskerk@ziggo.nl

Wij zijn benieuwd naar jullie verhalen.



De Courant van Jeruzalem



Eten voor wie honger heeft.

De groep van de mensen van de weg delen brood en water uit aan ieder die honger heeft. Druiven en olijven zijn beschikbaar. Eieren voor wie thuis kinderen heeft. De groep heeft zeven mensen aangewezen om dit werk uit te voeren. Deze mensen van de weg doen goed werk en hun aantal groeit.

ADVERTENTIE

Stoffenkraam van Chaja

Actie : een gratis meter stof
bij de aankoop van onze mieterse
dubbelgeweven mantelstof



Kom voor 12 uur.

Daarna wordt alles weer duur.

BELANGRIJK NIEUWS!

WEERBERICHT

Slecht weer op komst.
Onweer en bliksem!
Hagelstenen verwacht.
Zet uw beesten onderdak.

Boodschappen doen

Henk, wil je even wat boodschappen gaan brengen naar Brenda,' zegt moeder op een stormachtige vakantiedag tegen haar pleegzoon.

Henk, een flinke jongen van dertien, kijkt helemaal niet blij als hem dit wordt opgedragen. Hij wil juist leuk gaan spelen met zijn vriend Sjors, die bij hem logeert.

'Wij willen spelen, mam.' zegt hij dan ook.

'Ik kan er toch niks aan doen dat Brenda gehandicapt is.'

Dat is niet leuk van hem. Brenda zijn dappere zus van tweeëntwintig, woont op zichzelf, hoewel ze niet kan lopen en daarom altijd in een rolstoel zit. Moeder wordt dan ook boos en zegt:

'Schaam je! Wij christenen horen goed voor elkaar te zorgen. Ik heb het je zonet gevraagd, maar nu beveel ik het. Ga.'

Met frisse moed en tegenzin vertrekken de jongens. Ze moeten met de bus en met de metro.

Onderweg maken ze veel grapjes. De buschauffeur kijkt hen hoofdschuddend na als ze uitstappen. 'Daar komt de metro al aan,' schreeuwt Sjors, die als laatste uitstapt.

'Kom vlug, dan hebben we hem nog.'

De jongens zetten het op een hollen, maar door de haast struikelt Sjors op de trap en grijpt, zoekend naar houvast, Henk z'n arm. Die valt ook en... rommeldebommel. Daar gaan ze. Van de trap af naar beneden! Sjors komt er goed vanaf, maar Henk...

Jankend van de pijn ligt hij op de grond.

'Help! Help! M'n been...'

Als spoedig zijn er mensen bij om te helpen. Een ambulance komt aangereden.

De jongens worden naar een polikliniek van een ziekenhuis gebracht om foto's te laten maken van Henk z'n enkel. Het blijkt gebroken te zijn. Een paar vriendelijke verpleegkundigen leggen handig een voorlopig gipsverband aan. Met een blik van verstandhouding kijken de jongens elkaar aan. Henk brengt onder woorden wat ze beiden denken.

'Sjors, zou dit m'n straf zijn?'

Pas uren later komen de twee jongens weer thuis. Nog steeds met de boodschappen voor Brenda in de tas.

'Mam,' zegt Henk tegen zijn moeder als hij uitverteld is,

'Mag ik even opbellen?'

Moeder zet de telefoon vlakbij en Henk draait het nummer. Het is het nummer van Brenda.

'Brenda, sorry hoor, dat ik geen boodschappen voor je wilde doen vanmiddag. Nu weet ik wat het is om gehandicapt te zijn ' zegt hij met een pijnlijk gezicht.

Ja, wat heeft Henk nog veel pijn geleden en wekenlang moeilijk kunnen lopen. Zodra het gips eraf was, is hij echter een middagje gaan winkelen met zijn zus. Want hij weet nu wat het is om gehandicapt te zijn.



Juni

Dit is de laatste hele maand voor de zomervakantie! Kijken jullie daar al naar uit? Deze maand vieren we een heel bijzondere dienst... de overstapdienst, lees de uitnodiging hieronder maar eens goed.

ZONDAG 9 JUNI

WE GAAN VOOR GO(U)D!!!



In het leven krijg je veel mee,
maar je kunt ook veel doorgeven.



In de sport gaat het vaak om de winst
of om de persoonlijke records,
maar waar gaat het in het leven om?
en in het geloof?

Wie coacht jou en wie moedigt je aan?

Dit jaar hebben we twee overstappers:

Tirza van Maanen

en

Josephine de Groot

Het zou leuk zijn als er veel kinderen
van de kindernevendienst en
jongeren van het JJP komen
om bij deze dienst aanwezig te zijn.

O
V
E
R
S
T
A
P
D
I
E
N
S
T



ook in de
zomervakantie
zijn wij er
elke week



Lieve kinderen,

Daar ben ik weer!!! Voor wie mij nog niet kent: ik ben Pablo, de hond van dominee Mirna en dominee Klaas Jelle.

Nou, dit was me het maandje wel. Ik kan namelijk helemaal niet tegen onweer en er was best veel onweer. Weet je... mijn oren werken gewoon veel te goed! Ik hoor het onweer al als het nog 100 kilometer ver weg is. Echt waar hoor! Als het onweert, ga ik altijd bibberen en blaffen. Ik vind het dan altijd fijn als mijn baasjes wat muziek aanzetten. Dan word ik vaak wat rustiger. Zijn jullie ook bang voor onweer? Ik vind het helemaal niks.

En toen werd ik ook nog eens ziek. Ik hield niets binnen en voelde me heel slecht. Bah, ziek zijn is echt niet leuk. Ik moest ook naar de dierendokter. Die is altijd heel lief voor mij. Mijn baasjes moesten me een week lang tabletjes geven en gelukkig gaat het nu weer een stuk beter met me. Nu kan ik weer rennen en springen!!!

In de kerk is er binnenkort een bijzondere dienst hoorde ik! Josephine en Tirza nemen afscheid van de kindernevendienst. Tsjonge... zij gaan al weer naar de middelbare school! Het wordt vast een mooie dienst. Ik was er natuurlijk graag bij geweest, maar je weet... honden zijn nog steeds niet welkom in de kerk. Zouden jullie niet eens een brief naar de kerk kunnen schrijven om te vragen of ze dat niet eens kunnen veranderen? En dan moet er voor de puppy's natuurlijk ook crèche zijn en voor de honden van 1 tot 3 jaar oud 'hondennevendienst'. Goed idee van mij hè?

Nou, ik stop er voor nu weer mee. Omdat ik net ziek geweest ben, ben ik nog een beetje slapjes. Ik moet dus niet te lang blijven schrijven. Dat kan mijn poot niet aan. Ik wens jullie het allerbeste!

Tot het volgende Pablo's Praatje!

Lieve groetjes en... een poot