



## Nieuwsbrief kindernevendienst Johanneskerk

### November 2021

De Jarigen in november zijn:

01 –11 Lukas

21 -11 Sofie



#### **Even voorstellen**

Wij zijn Klaas Jelle Faber en Mirna Visschers, de nieuwe dominees van de Johanneskerk. We willen graag iedereen in de Johanneskerk leren kennen. We zijn daarbij ook heel benieuwd naar de kinderen...: naar wie jullie zijn, waar jullie van houden en wat jullie belangrijk vinden. Zelf hebben we ook twee kinderen, maar die zijn al volwassen en wonen niet meer thuis. Ze heten Karsten en Jente. Karsten is 20 jaar en Jente is 18 jaar. Verder hebben we ook een hele lieve hond: Pablo. Soms is hij wel ondeugend. Hij is er hier in Gorinchem ook al een keer vandoor gegaan. Gelukkig had een man uit de buurt hem gezien en gepakt. We zijn heel blij met het nieuwe huis waar we in wonen.

Gorinchem vinden we ook een mooie stad. We hopen jullie gauw te zien en te spreken in de Johanneskerk!

Groeten van dominee Klaas Jelle Faber en dominee Mirna Visschers

Waarom leggen kippen eieren?

Als ze de eieren laten vallen gaan ze kapot.

Er zitten twee koeien samen in bad  
Zegt de ene tegen de andere "Jemig, ik krijg mijn vlekken er toch niet af!"



Een boer is op zijn grond bezig als ineens een man hem aanspreekt "Mag ik over uw land lopen, dan kan ik de trein van kwart over 12 nog halen"

"Geen probleem" zegt de boer "als de stier je ziet haal je die van 12 uur ook nog wel"

Als ik jong ben, ben ik lang. Als ik oud ben, ben ik kort. Wat ben ik?

*een kaars*

Wat staat er aan het eind van de regenboog?

*de letter 'g'*



Loom dienst.

Weten jullie het nog? Op zondag 3 oktober hebben jullie tijdens de kindernevendienst met elkaar Loom armbandjes gemaakt en tijdens het koffie drinken verkocht. En het geld wat jullie daarmee hebben verdiend is geschonken aan de epilepsie stichting voor onderzoek naar epilepsie. Nu zijn jullie vast benieuwd hoeveel geld de gemaakte bandjes hebben opgebracht. Er is voor €250,00 verkocht. Wat een geweldig resultaat.



De tafel met gemaakte loom bandjes die na de verkoop een heel eind leeg was.

Iedereen bedankt die aan dit geweldige succes heeft meegewerkt.



### Kindernevendienst XXL

De eerste keer dat we deze uitgebreide kindernevendienst vierden met elkaar is zo goed bevallen dat we dat nog een keer gaan doen.

**Voor 10 uur** verzamelen we in de **linker benedenzaal** (de crèchezaal). We vieren daar met elkaar de hele dienst t/m de zegen.

We hebben dan ruim een uur de tijd voor bidden, zingen, bijbellezen, een spel en een verwerking.

We verklappen nog niet wat we gaan doen, maar een tip is om je oren mee te nemen en alvast te oefenen met het mekkeren als een schaap.

Komen jullie deze dienst meevieren? We hopen jullie te zien op 7 november.

### **Gedachtenisdienst**

Tijdens deze dienst op 21 november denken we aan de overleden mensen die we liefhebben.

Ook tijdens de kindernevendienst besteden we hier aandacht aan, omdat ook veel kinderen afscheid hebben moeten nemen van iemand die ze liefhebben.



**Jezus houdt van alle kinderen**