



Nieuwsbrief Kindernevendienst Johanneskerk

November 2024

Geen jarigen deze maand,

De kinderen van dienst voor de komende periode zijn :

03-11 Maud en Anna

10-11 Maurits en Reinout

17-11 Koen en Maud

24-11 Juliette en Lodewijk

01-12 Ruben en Josephine

08-12 Elfi en Foss



Een jongen wordt de operatiekamer in gebracht. De chirurg ziet hem en zegt: 'Ik kan hem niet opereren, dat is mijn zoon.' Toch is de chirurg niet zijn vader. Hoe kan dat?

de chirurg is zijn moeder.

Wat is de overeenkomst tussen de nummers 11, 69 en 88?

Je kan ze ook op de kop lezen.



Wat moet stuk zijn om het te kunnen gebruiken?

Een ei.

Welke kousen zijn vaak ontevreden?

Zeurkousen.

Wat kun je maken zonder dat je het kunt zien?

Lawaai.

Wist je dat??

Wist je dat..... Dat zondag 1 december de eerste advent is.

Wist je dat..... Jullie op 1 december bij het orgel mogen gaan kijken!

Wist je dat..... Vlinders met hun poten proeven?

Wist je dat..... Je niest met een lichtsnelheid van ruim 150 km per uur?

Wist je dat.....Coca Cola oorspronkelijk groen was?

Wist je dat.....Je voet even groot is als de binnenkant van je onderarm?

Wist je dat.....Mannen vaker schade rijden dan vrouwen ?

Wist je dat.....Sinterklaas op 16 november naar Gorinchem komt?

Wiste je dat..... Als je een beboterde boterham van ongeveer 2,5 meter naar beneden laat vallen, hij met de beboterde kant naar boven op de grond valt

Organist Nico verteld

Wat horen jullie als je op zondagmorgen naar de Johanneskerk komt? Als eerste hoor je de luidklok die boven in de toren hangt. Die bel kleppert er vrolijk op los en laat alle mensen in de buurt weten dat er een kerkdienst gaat beginnen. Het is dus een oproep om te laten weten dat iedereen van harte welkom is in onze Johanneskerk. Bij binnenkomst hoor je muziek. Die muziek komt niet van YouTube of uit een speaker of zo. Achter in de kerk staat een groot orgel. Je kent dat ding wel, het is die grote kast met al die glimmende buizen aan de voorkant. Dat orgel wordt bespeeld door iemand. Net zoals iemand die bijvoorbeeld op een piano speelt. Bij pianospelen zie je dat de pianist ook echt speelt. Bij orgelspelen zie je dat niet. Dat komt omdat de organist een beetje verstopt zit. Hij zit achter in de kerk en is onzichtbaar. Maar toch zit daar echt wel iemand met handen en voeten muziek te maken.

Dat verstopplekje is echt super leuk. Een organist kan met zijn orgel allerlei klanken laten horen. Van superzacht tot keihard. Ben jij benieuwd hoe onze organist al die klanken tevoorschijn tovert? Kom dan maar eens een keertje kijken bij het orgel. Jullie zullen het reuze interessant vinden. Organist Nico zal antwoord geven op al jullie vragen. En we gaan natuurlijk ook kijken in de binnenkant van het orgel. Wow, dan kun je zelf zien dat er wel meer dan 1000 orgelpijpen in zitten. Natuurlijk mogen jullie ook zelf op het orgel spelen. Organist Nico helpt je hier wel bij. Dat gaat zeker hartstikke leuk worden. Komen jullie allemaal?

Groetjes van organist Nico

Op 1 december nodigt organist Nico jullie uit om boven bij het orgel te komen kijken. Kom jij ook ?!

VERZOEK VANUIT DE LEIDING KINDERNEVENDIENST:

Willen jullie je uiterlijk zondag 30 november aanmelden bij de leiding van de kindernevendienst of via dit mailadres kinderdienstjohanneskerk@ziggo.nl.

Dan weten wij hoeveel kinderen we kunnen verwachten. Als er meer dan 10 aanmeldingen zijn, zullen we de orgelexcur-wellicht verdelen over meerdere zondagen.

sie



EEN LEEUW MET ANGST

Er was eens een leeuw die nergens bang voor was, behalve voor het kukelen van een haan. De koude rillingen liepen hem over het lijf als hij een haan hoorde kukelen. Op een dag vertelt hij zijn angst aan een olifant en deze moet er erg om lachen. 'Hoe kun je nu bang zijn voor het kukelen van een haan?', vraagt hij de leeuw. 'Onbegrijpelijk!' Op dat moment zoemt er een mug rond de olifant, waardoor de olifant helemaal in paniek raakt en wild met zijn slurf om zich heen slaat. 'Als hij mij in mijn oor prikt, ben ik verloren', zegt hij, en hij kruipt helemaal in elkaar van angst. Nu moet de leeuw heel hard lachen. 'Zo'n klein mugje?', zegt hij. 'Onbegrijpelijk!'

Als wij onze eigen angst door de ogen van een ander zouden kunnen zien, dan zouden we ons misschien realiseren dat de meeste van onze angsten eigenlijk nergens op slaan. Zo moeilijk kan het ook zijn om je eigen angst of die van een ander te begrijpen! Wat voor de één spannend, angstig, of gevaarlijk is, kan voor een ander heel normaal zijn en andersom.



Ava bedankt voor het maken van deze tekening



Een kroontje maken



1 Knip het kroontje uit langs de stippellijn en kleur het mooi in.

2 Maak een strook papier op maat om je hoofd heen. Neem een centimeter extra ruimte om te plakken.



3 Plak de strook vast. Pas op dat je niet meer dan een centimeter plakt!



4 Plak het kroontje op de strook en je kroon is klaar!



Paardensprong
PUZZEL



Wie	grootste	de
van		is
de	koning	helper

Oplossing

 -----?

Lieve kinderen,

Daar ben ik weer!!! Voor wie mij nog niet kent: ik ben Pablo, de hond van dominee Mirna en dominee Klaas Jelle.

Wat heb ik een geweldige DIERENDAG gehad! Ik heb een heerlijk bot gekregen! O, wat is 4 oktober toch een prachtige dag. Ik ben nu alweer aan het aftellen voor volgend jaar, ha, ha!

In oktober was het nog mooi weer hè? Op de foto zie je dat de zon schijnt! Ik probeer hier aandacht te vragen van de dochter van dominee Mirna en dominee Klaas Jelle. Die krijg ik dan ook vaak wel hoor! Zij is heeeeeeel lief voor mij. Als ze mij dan aait, dan blijf ik de hele tijd bij haar ha, ha!

Nu is het weer wat kouder buiten. Nou ja, soms zelfs behoorlijk kouder! Mijn baas loopt zelfs al met een muts op en met dikke handschoenen. Ik vind het niet eerlijk dat ik geen jas aankrijg, laat staan dat ik een muts en handschoenen krijg. Ik moet het alleen met mijn krulletjes doen. Gelukkig zijn die al weer een stuk aangegroeid. Weet je nog hoe kaal ik was de vorige keer? Ik was toen net naar de kapper geweest. Nee, geef mij maar de zomer. Lekker buiten liggen op de warme stenen!

Ik zie ook wel weer een beetje op tegen de komende weken en maanden. Ik hoor namelijk af en toe alweer wat vuurwerk in Gorinchem en daar ben ik echt super, super, superbang voor.

Ben je nog in de kerk geweest de laatste tijd? Daar zijn best wel weer bijzondere dingen gebeurd, hoorde ik. Zo werd er zelfs een volwassen, groot mens gedoopt! Dat is best bijzonder hè? Meestal zijn het toch kleine baby'tjes? Gerard heette die meneer. Ik hoorde van mijn baasje dat hij 2 lieve hondjes heeft!

Ook was er nog de oogstdienst. Ik hoorde dat er allemaal groente en fruit ingezameld is. Gelukkig konden mijn baasjes mij daar niet jaloers mee maken. Ik houd meer van brood, patat en taart, ha ha! En brokken natuurlijk!

Nou, nu stop ik er weer mee. Die poten van mij zijn nog steeds niet helemaal warm na de laatste wandeling. Dat maakt het typen ook heeeeeeel zwaar, ha, ha!

Ik zou zeggen: tot het volgende Pablo's Praatje!

Lieve groetjes en... een poot

Pablo



5100000



00-0055766000

5100000