



## Nieuwsbrief kindernevendienst Johanneskerk

### September 2021

De jarigen in de maand september zijn:

06-09 Jacey  
20-09 Sara  
22-09 Anna S  
24-09 Julia  
30-09 Max



Wij wensen jullie een fijne verjaardag

Op 18 en 19 september vieren we weer startweekend. En we zouden het leuk vinden als jullie daarbij aanwezig zijn. Samen zijn we sterk .En het is ook gezellig als we met veel mensen zijn.

Op zaterdag is er weer een vossenjacht, en we eten pannenkoeken. Ook zal het springkussen er weer zijn.

Wat we verder nog doen blijft even een verrassing voor jullie.

We hopen jullie te zien.

### **De zomer voorbij, een nieuw seizoen.**

De zomervakantie is bijna voorbij en dat betekent dat we aan een nieuw seizoen beginnen, ook in de kerk. Het afgelopen jaar hebben we nog veel last gehad van de Corona regels, zagen we weinig kinderen in de kerk. Dit jaar hopen we jullie weer veel vaker te zien!  
In juli hebben we een kindernevendienst XXL gevierd, dat vinden we zeker voor herhaling vatbaar. Als leiding staan we komend jaar weer voor jullie klaar, jullie ook voor ons?

### **Afscheid Marijke**

Tijdens onze laatste vergadering hebben we als team afscheid genomen van Marijke. Dit deden we o.a. met de woorden 'creatief, origineel, stoer, gezellig'.  
Zo hebben we Marijke leren kennen tijdens de kindernevendienst die zij heeft verzorgd. We vinden het natuurlijk heel jammer dat ze gestopt is, maar zijn blij dat ze zich jaren heeft ingezet!

### **Zomerverhalen**

Heb jij iets leuks te vertellen over je vakantie of een foto van een mooie of leuke plek?  
Stuur dit dan in, dan plaatsen we het op de volgende kindernevendienst nieuwsbrief.

Website Kindernevendienst

Op zondag 19 september hopen online te gaan met een website speciaal voor jullie.  
Wat er allemaal opkomt zien jullie als hij online is. Dat houden we nog even geheim.

Een leuk proefje

Ga zitten en draai met je rechtervoet rondjes naar rechts. Teken dan met je rechterhand een zes in de lucht.

Wat gebeurt er?



### Nog een raadsel en mop

waarom zijn vissen zo slim?

Antwoord: Omdat ze in een school zwemmen.

De meester: 'Pietje, je bent veel te laat op school! Hoe komt dat?'

Pietje: 'Maar gisteren zei u nog dat het nooit te laat is om te leren!'

Karel: Ik ga dit jaar op vakantie naar 'Zicht'.

Maaïke: Waar ligt dat dan?

Karel: Geen idee, maar in de krant stond 'lekker weer in zicht.'



Weet je hoe lang de remweg van een sneltrein is ?

Dat is ongeveer 1100 meter.

Een "gewone" sneltrein kan 130km per uur rijden. ( hoge snelheidstrein kan nog veel harder rijden : wel meer dan 300 km per uur). Als de machinist voor een station remt. Is zijn remweg ongeveer 1100 meter. Maakt hij een noodstop, dan is zijn remweg rond de 700 meter.

Tel op straat maar eens 700 stappen uit, dan begrijp je gelijk waarom je beter kunt stoppen voor een spoorwegovergang,





### **Ken je mij?**

Jezus vertelt bij de tempel het goede nieuws.  
De mensen uit Jeruzalem twijfelen: zou hij  
echt de Messias zijn? En hoe kan het dat de  
joodse leiders niet ingrijpen?







## STARTWEEKEND

18/19 september



thema:

# 7 werken van barmhartigheid

### Zaterdag 18 september

Voraf opgeven voor deze dag is niet nodig

**15.00 Vossenjacht** voor alle leeftijden

**Creatieve activiteit**

voor wie niet mee op pad kan of wil

**17.00 Maaltijd \*)**

pannenkoeken en salades/brood

**18.30 Ontmoetingsavond** (vrije inloop)

gezellige (spellen)avond

voor alle leeftijden

**20.00 Napraten** met hapje en drankje

(vrije inloop)

### Zondag 19 september

**10.00 Kerkdienst**

voraf opgeven via [meevieren.nl](http://meevieren.nl)

**11.15 Koffie met lekkers**

\*) kosteloos, vrijwillige bijdrage welkom



Eigen bord, bestek, beker en glas  
meenemen spaart het milieu

Kom jij ook ??