



Nieuwsbrief kindernevendienst Johanneskerk

Januari 2023

De Leiding van de kindernevendienst wenst jullie een gelukkig nieuwjaar.

Rooster van Kinderen van dienst Johanneskerk

08-01-2023	Elfi en Ava
15-01-2023	Jacey en Maud
22-01-2023	Koen en Ruben
29-01-2023	Tirza en Bram
05-02-2023	Faas en Luuk

Als de kinderen verhinderd zijn wilt u dit dan op tijd doorgeven aan

Corrie Sterk - tel. 06-22442989

of via email : sterkcorrie@gmail.com

Een aantal aandachtspunten :

- Kinderen melden zich om 9.45 uur in de consistorie.
- Als de dienst begint lopen ze met de dominee en de kerkenraad mee naar binnen , gaan op de eerste rij zitten en steken samen met de ouderling van dienst het kaarsje van het lantaarntje aan.
- Kinderen mogen daarna als ze dat fijner vinden bij hun ouders gaan zitten.
- als er wijzigingen zijn ivm nieuwe maatregelen wordt u op de hoogte gehouden .
- onderling ruilen mag altijd. Graag wel even doorgeven .

Hoi hier een bericht van Ava het was heel erg druk want ik was jarig op 24 december ik ben 7 jaar geworden ik kreeg voor mijn verjaardag een horloge omdat ik klok kijken leuk vind en ik heb een TonyBox gehad dat is een poppetje die allemaal verhaaltjes verteld. Op school hebben wij een Tiny Forest gemaakt en ging ik bomen planten dat vond ik ook heel leuk. Met kerst had ik muizencadeautjes (Maileg) onder de kerstboom gekregen ik hou van schattige dingen, mama wilde het inrichten maar dat mocht niet van mij dat wilde ik zelf doen mama was jaloers want die wilde het ook hebben. Ik was in de Grote Kerk naar de avonddienst gegaan met kerstavond op mijn verjaardag. Ik vond het heel mooi maar ik was ook heel moe en was ik stiekem in slaapegevallen op de bank



Heb God lief met je hele
hart ziel & verstand
MATTHEUS 22:37

Twee mussen zitten op een tak. Er komt een straaljager voorbij. Zegt de een tegen de ander: 'Zo, die maakt veel lawaai!' Zegt de andere: 'Wat zou jij doen dan als je staart in brand stond?'



Meester zegt tegen de klas: "als iemand mij het goede antwoord op de 1e vraag geeft hoeft hij de 2e vraag niet te beantwoorden..." Jantje die achter in de klas zit gooit direct een steen door het raam en het raam is direct kapot... De meester zegt: "wie heeft dat gedaan?" Jantje zegt dan: "Ik meester!!" Meester zegt: "ga je dan nu een nieuw raam betalen?" Jantje zegt: "dat is de 2e vraag meester die hoefde ik niet te beantwoorden!!"

Jantje ziet een vrouw huilend op een bankje zitten. Hij krijgt medelijden en loopt naar haar toe. 'Mevrouw, wat is er met u aan de hand?' vraagt hij beleefd. 'Niemand ziet me staan', zegt ze snikkend. Jantje: 'Maar dat is toch logisch, mevrouw? U zit toch!'

Wat is blauw en niet zwaar?

Licht blauw

Piet staat achter zijn buurjongen, terwijl zijn buurjongen ook achter hem staat. Hoe kan dat?

Ze staan rug tegen rug.

Zoek de verschillen



Beste allemaal,

Het is januari in een **nieuw jaar 2023**.

Hebben jullie een leuke jaarwisseling gehad?

Mocht je opblijven, heb je het vuurwerk gezien, at je oliebollen en had je vakantie van school?

En wat hoop je dat er in het nieuwe jaar allemaal gaat gebeuren?

In de kerk kunnen we deze vraag ook stellen: wat hoop je dat er gaat gebeuren?

Ieder jaar vieren we de vaste feesten zoals Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Kerst, maar ook de overstapdienst en het startweekend.

In januari hebben we meestal 'gewone' diensten, maar ook die mogen we als een feest zien.

Als er dingen zijn die jullie leuk lijken om een keer te doen... laat het weten!

Dan kunnen we kijken of dat te regelen is.



Kerstspel

We willen iedereen die op welke manier ook geholpen heeft met het kerstspel heel erg hartelijk bedanken. Met elkaar hebben we een mooi kerstspel kunnen opvoeren.

En een extra compliment aan alle acteurs, wat hebben jullie het goed gedaan!

We weten dat het heel spannend was, maar jullie hebben het toch mooi gedaan.





Lieve kinderen,

Daar ben ik weer!!! Voor wie mij nog niet kent: ik ben Pablo, de hond van dominee Mirna en dominee Klaas Jelle.

Het is januari! De drukke decembermaand is weer achter de rug. December begon natuurlijk met Sinterklaas. Hebben jullie een leuke Sinterklaasavond gehad? Ik wel! Ik heb een heerlijk bot van Sinterklaas gekregen... mmmmmm....

Toen werd het Kerst! Bij mijn baasjes in huis stond een mooie kerstboom. Ik vind dat zo mooi: al die lichtjes in de boom. Iedere avond ging ik heerlijk onder de kerstboom liggen en als ik dan even wakker was, keek ik naar al die lichtjes en al die glimmende balen in de boom! Mijn baasjes waren wel druk rond Kerst. Op Kerstochtend was er ook een dienst in de Johanneskerk. Ik heb gehoord dat de kinderen van de kindernevendienst, jullie dus, een geweldig toneelstuk hebben opgevoerd! 'Een beeld op stand' heette het geloof ik... Zijn jullie al beroemd geworden? Is 1 van jullie al op televisie geweest?

Na Kerst kwam Oudejaarsavond. BOEM-KNAL-BOEM-KNAL-BOEM! Tsjonge... jonge... wat was er veel vuurwerk! Jullie kennen mij als een heel stoere hond, maar van vuurwerk word ik dus echt bang. Ik kon er niet van slapen en stond echt te trillen op mijn benen. Mijn baasjes hebben het zwaar gehad met mij. Gelukkig is het nu weer een heel jaar rustig ha, ha!

Ik heb wel zin in het nieuwe jaar! Jullie ook? Ik heb trouwens gehoord dat er op 22 januari ook weer een gezellige activiteit is na de dienst! Misschien doe jij en je ouders ook wel mee! Dat zou wel gezellig zijn. Mijn baasjes zijn er in ieder geval wel bij en die zijn ook erg gezellig... Ik kan het weten...

Nou, nu krijg ik weer een beetje kramp in mijn poot. Ik stop weer met schrijven.

Volgend maand ben ik er weer!

Tot het volgende Pablo's Praatje!

Lieve groetjes en... een poot 

Pablo