



Nieuwsbrief kindernevendienst

Johanneskerk

November 2022

Rooster voor de kinderen van dienst.

06-11-2022	Sofie en Maud
13-11-2022	Lisa en Anna
20-11-2022	Elfi en Ava
27-11-2022	Faas en Luuk
04-12-2022	Koen en Ruben

Als de kinderen verhinderd zijn wilt u dit dan op tijd doorgeven aan Corrie Sterk - tel. 06-22442989 of via email : sterkcorrie@gmail.com

Wie is er jarig deze maand ?

Sofie is jarig op 21-11.

Wij wensen haar een hele fijne verjaardag.



Op 27 november is de eerste Advent, leuk als jullie erbij zijn!

Hoog

Waarom gooit een dommerik altijd de dobbelsteen tegen het plafond?

Wie het hoogst gooit mag beginnen.

Hoogtevrees

Het toppunt van hoogtevrees?

Niet uit een diep bord durven eten.

Snel, sneller, snelst

Wat is op het land het snelste dier?

Het jachtluipaard, is met een topsnelheid van meer dan 100 km. per uur veruit het snelste landdier.

Hij trekt even snel op als een sportauto: in 4 seconden van 0 tot 100 km! Als hij heel hard rent, kan hij wel sprongen van 8 meter maken

Strafwerk

Jantje kwam heeeel erg hard lachend thuis. Vraagt zijn vader: "Jantje, waarom lach je zo?" Antwoord Jantje: "Ik heb strafwerk gekregen... hahahahahaha." "Maar dat is toch niet om te lachen Jantje!"

Jantje: "Jawel, want ik moet 100 keer op schrijven, ik ben een ezel, en JIJ moet er je naam onder zetten!!"

Euro

Een man en een vrouw hadden twee kinderen Ze heten Mark en Frank. Op een dag kregen ze nog een kindje. Ze gingen naar het gemeentehuis om het kindje aan te geven.

Ambtenaar: "Wat word de naam van uw zoon?"

Vrouw: "Euro" Ambtenaar: "Euro?"

Man: "Ja, we hebben al Mark en Frank. Nu hebben we de nieuwe Euro!"

Ook jullie mogen wat schrijven of tekenen voor de nieuwsbrief, ook Pablo schrijft elke maand wat.

Het zou leuk zijn als jullie ook wat insturen. Dat mag naar : kinderdienstjohanneskerk@ziggo.nl



Er waren eens drie meneertjes. De eerste heette Subiet. De tweede heette Vanplan. De derde heette Advent. Ze woonden naast elkaar in een gezellige straat. Meneer Subiet was buschauffeur, meneer Vanplan was verzekeringsagent en meneer Advent was tuinman. 's Morgens, als ze naar hun werk gingen, groetten ze elkaar. 's Avonds dronken ze een kopje thee om de beurt bij een van hen thuis.

Op een koude avond zei meneer Subiet: "De mensen in de bus waren zo somber vandaag. Volgens mij voelen ze dat de winter eraan komt."

"Gouden tijden voor mij!" zei meneer Vanplan handenwrijvend. "Ik verkoop de laatste tijd extra veel verzekeringen. Mensen dekken zich in tegen vorst en kou, inbraak en ziekte."

"In mijn vak is het opruimtijd," zei meneer Advent. "Ik veeg bladeren, haal dode planten weg en ik stop bollen onder de grond. Dan klagen de mensen over hun kale tuin."

"Maar wij zijn toch niet somber?" zeiden ze. "Nee, wij niet. Wij komen samen gezellig de winter door." Ze namen nog een koekje.

Ineens zei meneer Subiet: "Laten we een feest houden. Een winterfeest voor alle mensen tegen de somberheid!" Dat was een prachtidée.

Meneer Subiet stelde voor posters op te hangen met: "Komt Allen naar het Winterfeest Aanstaande Zaterdag om 8 uur in het Busstation. Iedereen Welkom!"

"En hoe wou je dat dan voor elkaar krijgen, Subiet?" zei meneer Vanplan. "Je moet toch eten en drinken kopen, versiering aanbrengen, muziek regelen voor de jongeren en vervoer voor de ouderen en niet te vergeten een verzekering tegen brand en ongeluk zo'n feest moet je plannen, dat kan op zijn vroegst vólgend jaar." De meneertjes werden ineens zelf somber. Zo lang wachten.

Toen zei meneer Advent: "Vrienden, wat helpt tegen de somberheid? Niet zomaar een feest, maar de voorpret, de verwachting. Ik zeg: het feest is over vier weken. Iedereen moet meehelpen!" En zo gebeurde het. Meneer Subiet maakte posters. Meneer Vanplan ging mensen regelen die mee wilden helpen. En meneer Advent? Die maakte een grote groene krans met vier kaarsen. Voor elke week een.





Pablo's Praatje (9)

Lieve kinderen,

Daar ben ik weer!!! Voor wie mij nog niet kent: ik ben Pablo, de hond van dominee Mirna en dominee Klaas Jelle.

Nou... je ziet vast wel waar ik afgelopen week geweest ben! In het bos!!! Samen met mijn baasjes heb ik een heel eind in het bos gewandeld. Daar word je wel moe van hoor. Je ziet dat ik mijn tong al buiten boord heb hangen! Ook stapte ik ongelukkig op een dennenappel. Dat voelde niet echt fijn. En ja... ik had ook nog een tak aan mijn poot hangen. Gelukkig haalden mijn baasjes die weg. Nu kun je denken dat ik het niet leuk vond in het bos, maar dat was niet zo! Ik vond het er prachtig! Lekker met mijn poten door al die blaadjes. Dat voelt heel grappig. En voor mij is er in het bos ook heel veel te snuffelen! Ben jij dit jaar al in het bos geweest? Echt doen hoor! Je ziet er veel en het is natuurlijk ook heel gezond!

Hoe is het verder met jullie? Hebben jullie een leuke herfstvakantie gehad? Ik moet er wel aan wennen dat het 's ochtends nog zo donker is en dat het 's avonds ook al weer vroeg donker is. Echt heel koud is het gelukkig nog niet geweest. Ik hoop dat dat zo blijft, want ik moet komende week weer naar de kapper! Dus op de foto in de volgende column zie ik er weer heel anders uit!

In de kerk is natuurlijk ook iedere zondag weer kindernevendienst. Ik hoop dat jullie het leuk vinden om daar heen te gaan. Het duurt ook niet zo heel lang meer dan is het alweer Kerst. Daar heb ik zin in!

Nou, nu vind ik het wel weer genoeg. Ik ben ook nog steeds wat aan het bijkomen van de lange wandeling in het bos, ha, ha!

Tot het volgende Pablo's Praatje!

Lieve groetjes en... een poot 

Pablo

Beste allemaal,

Iedere zondag VIEREN we onze diensten, maar in november hebben we extra veel te vieren.

Op zondag 6 november vieren we het **avondmaal**.

Samen eten met vrienden is speciaal, maar de meest bijzondere maaltijd is wel het Avondmaal dat de Heere Jezus ons heeft geleerd. Het eten van het brood en het drinken van de wijn helpen ons om de belofte van God te geloven dat al onze zonden vergeven zijn. Als dat geen feest is!

Zondag 20 november is de **gedachteniszondag**

Tijdens de dienst worden de overleden mensen herdacht.

Hier kun je heel verdrietig van worden, maar je kunt ook leuke en fijne herinneringen aan iemand hebben en die met elkaar delen.

Vaak wordt er een kaarsje gebrand als er aan iemand wordt gedacht.

Kijk ook maar eens naar de Paaskaars in de kerk.

Weet je aan wie deze kaars ons herinnert?



Zondag 27 november is het **eerste advent**

Ook dit jaar volgen we in de weken voor Kerst, de adventszondagen, een project. We verklappen hier nog niet te veel over, want jullie krijgen hier allemaal thuis post over.

We kunnen wel alvast verklappen dat het over standbeelden gaat.

Wie vindt jij dat een standbeeld verdient?



Fijn als jullie allemaal weer komen!

